

De bedrieger bedrogen





Maar zijn eigen arbeiders moeten van honger loonen leven en ze leven in sloppen als in een gevangenis.

Engeland doet het voorkomen alsof het voor vrijheid en democratie strijdt.

Tegen de Boeren, die hun onafhankelijkheid verdedigden, werd oorlog gevoerd. Hun vrouwen en kinderen stierven in concentratiekampen.



Indiërs, die voor de vrijheid van hun volk strenden, werden in de gevangenis geworpen.



Arabieren, die zich te weer stellen tegen het binnendringen van joden in hun vaderland, worden opgehangen.



Egyptische Ministers, die willen voorkomen, dat hun volk in den oorlog wordt meegesleept, worden vergiftigd.



De wereld in Britse ketenen — dat is de vrijheid, die ze bedoelen.



Ook Duitsland moest eeuwig door de ketenen van Versailles gebonden zijn. Daarom ging Engeland den oorlog in.



Engeland hoopte op revolutie in Duitsland.



Engeland speculeerde op de domheid van andere volkeren, die den Engelschen oorlog moesten uitvechten.



Engeland vestigde zijn hoop op de blokkade van Duitsland.



En uiteindelijk op al zijn geld.



Maar Duitsland stond eensgezind achter zijn Führer.



De bondgenooten werden door Engeland in den steek gelaten en door Duitsland overwonnen.



Eerst de Polen, dan de Noren, vervolgens België en Holland, ook Frankrijk, dan Joegoslavië en Griekenland en ten slotte Rusland.



In plaats van dezen volken werkelijk hulp te bieden, bepaalde Engeland er zich toe, hun door middel van de Londense radio zijn warme sympathie te betuigen of een commissie te sturen.



De blokkade bleef zonder uitwerking. Duitsland had met het oog op den wereldoorlog zijn levensmiddelenproductie opgevoerd, voorraden aangelegd, en kon ondanks de Engelse blokkade met veel landen handel blijven drijven.



Dat Engeland al zijn geld moest offeren,
baatte niets.



Engeland moest ondanks de veel geprezen Amerikaansche
hulp reeds lang vlootsteunpunten, pakketten aandelen
en andere waarde-objecten aan de Vereenigde Staten
verkoopen, ten einde den oorlog te kunnen voortzetten.



Englands staatshuishouding kan door belastingen
en leeningen niet meer worden bekostigd.



De Engelsche economie gaat de inflatie tegemoet.



De Duitsche blokkade tegen Engeland wordt steeds scherper. De honger,
dien Engeland het Duitsche volk had toegedacht, heeft zich in de Engel-
sche keuken aangemeld; natuurlijk in de eerste plaats bij de eenvoudige
arbeidersgezinnen, die van het officiële rantsoen moeten leven, en niet
in den zwarten handel tegen woekerprizen kunnen kopen.



In Londen zijn vele slagerswinkels 's ochtends om tien uur
al dicht, omdat ze geen vleesch meer te koop hebben.



De Engelsche minister voor de voedselvoorziening houdt een pleidooi voor eenheidsbrood, en geeft als zijn meening te kennen, dat minder eten veel gezonder is.



Engeland is verloren, als het geen domoor meer vindt, die het te hulp komt.

Engeland heeft levensmiddelen, oorlogsmateriaal en schepen nodig.



Uncle Sam wil Engeland alles cadeau doen, wat hij bezit. Zijn schatten wil hij niet eens verkopen, alleen maar leenen.



Heeft Churchill dus toch weer een domoor gevonden?

Geen kwestie van, want Uncle Sam weet heel goed, dat hij slechts weinig handelsschepen bezit, en dat er veel tijd voor nodig is voor het benodigde oorlogsmateriaal, waaronder in de eerste plaats vliegtuigen, kan worden gebouwd.

29



Maar dat hindert niets, vindt Uncle Sam. De hoop op de hulp van Amerika was voor Mr. Churchill voldoende om het vredesaanbod van Adolf Hitler af te slaan. Engeland moet vechten tot het niet meer kan.

30



Dan pik ik de Engelsche vloot in.

31



En verzamel ik Britsche eilanden -

32



En slok ik Canada op -

33



En zoo ben ik dan de lachende erfgenaam, omdat ik toch slimmer was dan Engeland, en is de bedrieger bedrogen.

